



# Friersdale Nuusbrief

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale –september 2015

## **FRIERSDALEZONDAG** **rond het thema Verbondenheid**

Op zondag 4 oktober a.s. begint om 10.00 uur een speciale Afrikaanse viering in de RK Nicolaaskerk, Wakkerendijk 58 in Eemnes.

Het gaat in deze viering om verbondenheid, in het bijzonder die tussen Eemnes en Friersdale, maar ook de verbondenheid met iedereen, die Friersdale een warm hart toedraagt!



Pater Wijnand van Wegen is de voorganger en hij heeft de viering voorbereid met de mensen van de Stichting Friersdale-Eemnes. Cees Wiggerts is één van die mensen en hij is op het moment van de viering met zijn vrouw Loes voor drie weken in Friersdale. Zij zullen met de mensen van Friersdale de verbondenheid vorm geven in een viering aldaar op hetzelfde ogenblik..

Pater Wijnand van Wegen is op 9 september teruggekeerd van een bezoek van twee maanden aan Friersdale. Hij zal vertellen wat daar in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Daarbij zullen op groot scherm foto's geprojecteerd worden o.a. van de bouw en

verbouw van de toiletten. Tijdens de viering zal geld worden ingezameld voor de aankoop van een nieuwe schoolbus om de schoolkinderen van Friersdale mee te vervoeren, van en naar huis.



De verbondenheid met Friersdale zal ook tot uiting komen in de muziek. Het Jongerenkoor o.l.v. Edwin Klarenbeek verzorgt een aantal Afrikaanse liederen en de djembégroep o.l.v. Mwajuma Kitano brengt echte Afrikaanse klanken in onze kerk.

Iedereen wordt uitgenodigd om na de viering koffie te drinken in gebouw De Schoter. Mevr. Diny Peters zal daar haar zelfgemaakte kaarten voor de feestdagen verkopen. De opbrengst daarvan gaat in zijn geheel naar het project voor de schoolbus voor Friersdale.

**Iedereen, die Friersdale een warm hart toedraagt is welkom bij deze viering: jong en oud, wel of niet gelovig, van veraf of van dichtbij, iedereen is van harte welkom.**

**Zo hopen we een viering te realiseren, waarin iedereen zich thuis voelt!**

**Tot ziens op 4 oktober a.s.**

## **Pater Wijnand was dit jaar van 16 juli tot 9 september in Friersdale.**

### **Dit is zijn reisverslag:**

Lieve vrienden,  
Verlangend keek ik de laatste maanden weer uit naar mijn reis naar Zuid-Afrika, naar mijn geliefd Friersdale. Op het vliegveld van Upington werd ik hartelijk welkom geheten door een grote groep Chiro-kinderen, een jeugdgroep van de parochie. "Welkom Vader, welkom Vader, welkom hier" zongen ze in koor. Erg leuk. Ik voelde me weer helemaal thuis, thuis bij mijn lieve mensen.  
Ik was nieuwsgierig om alle dingen weer te zien, waarmee vorig jaar een begin gemaakt was. Zoals de aanbouw en verbetering van de schooltoiletten. En ook bij het kindershuis zijn een paar nieuwe toiletten en douches aan-gebouwd. Alles ziet er keurig uit!

Iedere zondag mocht ik in Friersdale voorgaan in de viering.



Ik heb heel veel mensen mogen bezoeken, die daar erg blij mee waren.  
Wat mij ook gelukkig heeft gemaakt en met mij de hele school en gemeenschap van Friersdale, is dat onze school mag uitgroeien tot een hogere school. Begin 2016 komt er een nieuwe klas bij graad 11, zoals ze het daar noemen en in 2017 graad 12. En dan is de school een hogere school. Een zeer groot voorrecht, waar iedereen heel dankbaar voor is.

Samen met Fanty ben ik op zoek geweest voor een goede tweedehandsbus voor de school. Over enkele maanden hopen we die bus te kunnen kopen.

Ook dit jaar is het mij weer opgevallen, dat er toch een klein beetje verbetering is in de levensstandaard van de arme mensen.

Weer een klein stukje grond gaat aan een paar families toegekend worden, grond die eerst eigendom was van de blanken.

Dit proces is in een beginstadium maar er is hoop. Aan de andere kant is de armoede nog steeds heel groot.

Veel kleurlingen werken nog als slaven bij de blanken.

Ze wonen in hutten van afgedankte golfplaten.

Dit alles te zien, doet veel pijn. Heel, heel misschien komt er nog eens een echt dorp nabij de missie.

Ik heb nog een week door het bisdom gereden om enkele bekende paters en zusters te ontmoeten.

De laatste zondag in Friersdale was prachtig. In een stampvolle kerk in aanwezigheid van de directeur van Onderwijs heb ik weer afscheid genomen van mijn lieve mensen.

De Chiro-groep heeft de gezangen weer verzorgd.

Met woorden van grote dankbaarheid van Fanty en de directeur van Onderwijs, hoop ik en ik ben daar zeker van, is de band van verbondenheid weer sterker geworden.

Ik heb hen allen gegroet en gezegd:

**"Tot volgend jaar!"**

*Wijnand van Wegen.*

**Uw giften voor Friersdale zijn  
altijd welkom op rekening:  
NL50 RABO 0315 9021 59**

**t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes te  
Eemnes**

