

Friersdale Nuusbrief

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale – maart 2018

41ste Polderloop

Zondag 3 april Eemnes

Prestatie- en Recreatieloop
5, 10 en 15 kilometer met herdenkingsvaantje
Startschot 13:00 uur

De Polderloop is ten bate van
Friersdale (Z-Afrika) - Het voormalige
werkterrein van Pater van Wegen

Inschrijving:
van 12:00 - 12:45 uur bij de start
Adres:
de Deel Wakkerendijk 162 Eemnes

Inschrijfgeld:
tm 12 jaar € 5,- / 13 jaar en ouder € 7,50
Organisatie: KPJ Eemnes

dit www.eemnesserpolderloop.nl **KPJ EEMNES**

Doe mee aan de 41^e Eemnesser Polderloop en verschijn in de startblokken op zondag 3 april a.s.! Vanaf 12.00 uur kun je je inschrijven op **De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes**. Dit sportfestijn wordt al voor de 41^e keer georganiseerd door de KPJ-Eemnes!

Om 13.00 uur zal pater Wijnand van Wegen het startschot lossen en daarna zal hij zelf als recreant de 5 km. meelopen. Hij is inmiddels bijna 82 jaar en vindt het heel fijn als er veel recreanten meelopen om hem te ondersteunen. Dus:

“Laat de pater niet alleen lopen!”

De wedstrijdlopers kunnen kiezen uit 5, 10 of 15 km. Voor de drie snelsten op elke afstand is er een prijsbeker.

Ook voor de jongste deelnemer is er een speciale beker en voor de meest opvallende! Kinderen tot en met 12 jaar kunnen alleen de 5 km. lopen. Zij vormen een afzonderlijke categorie.

Kinderen tot en met 12 jaar betalen voor de inschrijving € 5,--. Iedereen boven de 12 jaar betaalt € 7,50. Dit geld zal besteed worden aan de bouw van twee nieuwe klaslokalen bij de school in Friersdale.

Iedereen, die het niet ziet zitten om mee te lopen is vanaf 12.00 uur van harte welkom op De Deel. Het is daar gezellig en van het geld dat je betaalt voor een consumptie gaat een aanzienlijk deel naar Friersdale. Om 15.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden op De Deel.

We hopen op 3 april veel mensen te zien die Friersdale een warm hart toedragen! Iedereen is welkom!!

Onze pater schrijft

Lieve vrienden,

Nog enkele dagen en we vieren alweer Pasen. In de laatste Nuusbrief schreef ik :
“wat gaat de tijd toch snel, het is bijna Kerstmis”.
Toch fijn om op deze wijze weer even contact met elkaar te mogen hebben.
Hopelijk gaat het u allen nog goed.

We kijken alweer uit naar de lente. Nieuw leven gaat de lente ons weer brengen.
Moge er met Pasen ook nieuw leven in onszelf gaan ontkiemen. Dat wens ik u van harte toe.

De mensen in Friersdale smachten naar wat koelte, want de hitte van de laatste maanden was ondraaglijk. In mijn regelmatige contact met Fany, het hoofd van de school, zegt hij mij steeds: “Vader, stuur ons tog ’n bietje van julle se koue,

ons vergaan van die hitte." Mijn antwoord was dan steeds:

"Stuur julle ons wat warmte."

Ook op die wijze bleven we met elkaar meelevend in onze verbondenheid.

Begin januari is het nieuwe schooljaar in Friersdale weer begonnen,

ook met graad 11. Wat een feest.

Volgend jaar graad 12 en dan is onze school een middelbare school.

Zoals ik u al eens eerder schreef: de schoolkinderen en hun ouders hopen dat wij hen ook in dit nieuwe jaar blijven steunen bij het nieuwe project: de bouw van twee nieuwe klaslokalen.

Van de Missieraad van het Aartsbisdom Utrecht, kregen wij het blijde nieuws dat zij onze Werkgroep gaan steunen met een prachtige gift van € 5.000,00.

Deze gift is een oprechte blijk van waardering voor onze jarenlange inzet voor Friersdale.

Een zeer grote pluim voor onze Werkgroep en voor u allen, die zoveel jaren de Werkgroep ondersteunt en daarmee de arme mensen in Friersdale, Zuid Afrika.

Een heel groot BRAVO voor hen en u allen. Namens mijzelf: baie, baie dankie.

Groot was de vreugde van Henk, toen hij het blijde nieuws ontving en hij belde mij onmiddellijk op om mij dit te vertellen.

Een heel oprecht woord van diepe dank aan de Missieraad van het Aartsbisdom.

Een prachtige start voor het project van de twee nieuwe klaslokalen. Geweldig. Hartelijk dank ook namens alle mensen van Friersdale en het onderwijzend personeel.

Een prachtig gebaar van oprechte verbondenheid.

Ik wens u allen alle goeds toe en een goede gezondheid en mogen wij zo alle pogingen in het werk stellen dit grootse en dringende project te kunnen realiseren.

Hartelijke groeten.

Pater Wijnand van Wegen.

Brief uit Friersdale

Beste Vriende

Voorspoed en seënwense vir die Nuwejaar. Ons skool kon hierdie jaar begin met 35 Graad 11 leerders. Ons is gevul met groot opgewondeheid en blydschap, want volgende jaar akkommodeer ons die eerste graad 12 leerders by ons skool.

Die huidige graad 11 leerders is natuurlik meer opgewonde want hul maak geskiedenis in die bestaan van die skool (ongeveer 86 jaar) om die eerste graad 12 klas te wees.

Daarom wil ons ook dat u in die vreugde en blydschap deel – want u kon dit moontlik maak dat ons twee jaar gelede nuwe klaskamers bykry.

Ons wil u weer versoek om ruim by te dra dat ons nog twee klaskamers mag oprig, sonder u hulp en volgehoue ondersteuning is dit vir ons skool onmoontlik om addisionele klaskamers op te rig.

Dan sal die skool ten volle toegerus wees met voldoende akkommodasie en sodoende kan ons verseker dat doeltreffende leer en onderrig plaasvind en dan word die skool deur die Onderwysdepartement geklassifiseer as 'n Gekombineerde Skool (Vanaf Pre-primêr tot graad 12). Ons wil graag elkeen uitnooi om deel te word van hierdie projek ten einde te verseker dat ons die klaskamers mag oprig.

Groot, Groot Dankie vir u bydraes waarop ons kan staatmaak. Alle sterkte en God's rykste seën vir u gewaardeerde hulp en ondersteuning.

Van ouers, leerders en personeel!

Fanty, Prinsipaal Skool Friersdale

**Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes**



35^e Oliebollenactie voor Friersdale

Of je nu Eemnesser bent of niet : iedereen is op Koningsdag, 27 april a.s. van harte welkom bij de Smulkramen voor Friersdale in Eemnes!

Vanaf 8.00 uur tot zo lang de voorraad strekt, verkopen wij oliebolletjes, appelbeignets, oranje Tom Poucen, oranje slagroomsoezen, oranje donuts, roombroodjes, chocolade donuts, gevulde koeken en saucijzenbroodjes. Ongeveer 15 vrijwilligers staan voor je klaar!

Het is op Koningsdag altijd gezellig in Eemnes en dit wordt nog verhoogd met een lekkernij voor Friersdale. Je vindt onze kramen op de **Wakkerendijk, naast "Het Oude Raadhuis" en in de Kerkstraat, ter hoogte van nr. 15.**

En als je geluk hebt, kun je nog even bijpraten met pater Wijnand van Wegen, die de hele dag door bij één van onze kramen te vinden is.

En ook de opbrengst van deze actie wordt besteed aan de bouw van twee nieuwe klaslokalen bij de school van Friersdale.

**Kom genieten van Eemnes;
kom genieten van onze lekkernijen
en draag zo een steentje bij aan
de school van Friersdale!**



IETS DOEN VOOR FRIERSDALE?

WELKOM IN HET BESTUUR!

Het bestuur van de Stichting Friersdale-Eemnes bestaat uit zeven enthousiaste mensen met een warm hart voor Friersdale.

**Wij zoeken een opvolger voor Menno Goedhart!
Iets voor jou?**

- * Geen diploma's of speciale vaardigheden nodig.
- * Wel een warm hart voor de mensen van Friersdale in Zuid-Afrika!
- * Slechts vijf keer per jaar een avond vergaderen.

- * Actief meehelpen bij Polderloop, Oliebollenactie en Friersdalezondag zou fijn zijn.
- * Meedenken over nieuwe plannen voor Friersdale wordt toegejuicht!.
- * Je kunt je inzetten op de manier, die bij je past.

Omdat we ons bestuur willen verjongen zijn mensen tussen de 30 en de 50 extra welkom!

Interesse?

**Neem dan contact op met: Henk van Hees,
Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes, e-mail:
info@kleinwee.demon.nl**



Geschenk uit de hemel!!

Totaal verrast was ik, toe ik onlangs een bericht ontving van de Missieraad van het Aartsbisdom Utrecht. Wij zijn, als Stichting Friersdale-Eemnes genomineerd voor de Ariënsprijs voor Diaconie 2016. Zodoende had ons werk bekendheid gekregen bij de Missieraad. Elk jaar worden enkele in het oog springende organisaties door de Missieraad bedacht met een schenking.

Omdat wij, als Stichting Friersdale-Eemnes, ons al zo lang inzetten voor de arme medemens in Friersdale, hebben wij dit jaar van de Missieraad een gift van € 5000,- ontvangen. **Een geschenk uit de hemel!** Dit gebaar heeft mij en ons enorm goed gedaan! Vooral die erkenning voor onze jarenlange inzet.

Dit geld zal gebruikt worden voor ons nieuwe project: de bouw van twee klaslokalen bij de school in Friersdale, waarvoor ongeveer € 40.000,- nodig is! Fijn om te merken hoeveel positiviteit zo'n geschenk uit de hemel teweeg brengt!

Henk van Hees

**Onze sponsors van de 41^e Eemnesser Polderloop
meten wij groots uit**

Auto Electric G. Hagen
Automobielbedrijf Koot Eemnes
Bloemerij Rosas Saskia Hagen
Deuren Service Eemnes
Doors and More Eemnes
De Kaasschuur Eemnes
Drukkerij Image Team Eemnes
Groot Beheer
Happy Food
Hoveniersbedrijf Gerard v.d. Tweel
Jeroen Arends Tunen
Pyxis Accountants
RABO-bank Eemnes
Travel XL
Schoenenboerderij Beukeboom
De Chinees van Eemnes
Theetuin Eemnes
Zalenverhuur De Deel Eemnes
Café Staal – Schippers Welvaren