



Friersdale Nuusbrief

Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale - december 2015

Beste mensen,

Voordat we het nieuwe jaar 2016 binnen stappen, wil ik nog even terugblikken naar onze Friersdalezondag op 4 oktober jl. We beleefden een mooie viering in de RK kerk van Eemnes en we waren met de Afrikaanse muziek van Mwajuma Kitano en haar groep en het Jongerenkoor Eemnes weer even in Afrika.



We probeerden Friersdale ook naar ons toe te halen. Cees en Loes Wiggerts waren op het moment van de viering in Friersdale op bezoek. We probeerden aan het begin van de viering met ze te skypen maar dat mislukte helaas.

Via de mobiele telefoon van Carla de Vet hebben we wel de kinderen van Friersdale horen zingen!

Tijdens de viering, die als thema "Verbondenheid" had, werd er gecollecteerd voor een nieuwe schoolbus.

Deze collecte heeft € 1478,80 opgebracht. Mevrouw Diny Peters heeft na de viering door haar zelf gemaakte kaarten verkocht.

Dit heeft nog eens € 96,- opgebracht zodat de totale opbrengst van deze Friersdalezondag € 1574,80 geworden is!

Alle mensen die daaraan hebben bijgedragen, wil ik hartelijk danken! Inmiddels is de schoolbus voor Friersdale gekocht en we hopen dat ze er nog vele jaren plezier van zullen hebben.

In 2016 starten we met een nieuw project: de bouw van twee klaslokalen voor de school. Per 1 januari mag de school uitbreiden met groep 11 en per 1 januari 2017 komt er groep 12 bij. Dit betekent dat er meer lokalen nodig zijn. Dit betekent dat Friersdale vanaf dan ook middelbaar onderwijs heeft.

De eerste activiteit om geld bijeen te brengen voor de bouw van de klaslokalen is de 41e Eemnesser Polderloop.



Deze zal gehouden worden op 3 april 2016! Zet die datum vast in de agenda!

Maar voordat we het nieuwe jaar 2016 binnenstappen, wil ik u een Zalig Kerstmis wensen en fijne feestdagen!

En ik hoop dat velen van u ook in 2016 weer meehelpen om de handen uit de mouwen te steken voor Friersdale!!

Henk van Hees

Lieve vrienden,

Wat gaat de tijd toch snel voorbij, zeggen we dikwijls. Ja, inderdaad, het is alweer bijna Kerstmis. Een feest, waarbij we graag allemaal even stil staan. De geboorte van Christus op aarde. We noemen hem de Verlosser van de wereld, de Vrededorst. Als er iets is, waar onze wereld een grote behoefte aan heeft, dan is het wel: VREDE! Vrede in deze bange en rusteloze wereld. Waar moet het met deze wereld naar toe?

Daarom kom ik u vanuit mijn hart een genadevol en vreedzaam kerstfeest toewensen. Dat de onderlinge verhoudingen tussen mensen en volkeren meer vreedzaam mogen worden en dat we elkaar in liefde weten te respecteren en te verdragen. Heel oprecht kom ik u allen danken voor alles wat u in verbondenheid voor ons Friersdale in Zuid-Afrika hebt betekend en gedaan gedurende dit jaar. Zo kon de verbondenheid met Friersdale weer sterker en hechter worden!

Met uw hulp is er een goede tweedehands bus voor de school gekomen; zo dringend nodig! Dit jaar kwam het goede nieuws dat de school mag gaan uitbreiden met groep 11 en 12, voor leerlingen van 14 en 15 jaar. Met die uitbreiding is onze school nu ook een middelbare school.

De schoolkinderen en hun ouders hopen dat wij hen ook het komende jaar weer kunnen steunen bij het nieuwe project: **de bouw van twee klaslokalen voor de school in Friersdale!** "Onderwijs overwint armoede!" dat waren woorden van Nelson Mandela. En deze woorden zijn o, zo waar!

Namens mijzelf, alle ouders van de school in Friersdale en alle onderwijzeressen en onderwijzers dank ik u heel oprecht voor uw hulp en ondersteuning in het afgelopen jaar. Voor het komende jaar wens ik u alle goeds toe en een goede gezondheid!

Groeten van

Pater Wijnand van Wegen



Liewe vriende,

Namens die skool, leerders, ouers, personeel en kerk wil ek weereens almal bedank vir die afgelope skenkings hierdie jaar. Besonders dankie aan elkeen wie een bydrae gemaak het tot die aankoop van een tweedehandse bus vir ons skool.

Besonderse dank aan die Werkgroep Friersdale-Eemnes wie alle aktiwiteite inisieer. Ons waardeer jul ijwer, moed en deursettingsvermoë.

Mag elkeen een spesiale en genotvolle kersgetij beleef en mag elkeen opnuut die Jesus-kindjie ervaar wat soveel vreugde bring aan alle mense. Mag die Nuwejaar net voorspoed en vrede inhou!

Nogmaals ons opregte dank en seën oor julle. Liefde!

*Fanty de Klerk
Hoof van die skool in Friersdale*

**Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes**

Bezoek van Loes en Cees Wiggerts aan Friersdale

“Zou je een kort verslag willen schrijven over jullie verblijf in Friersdale” ?

Natuurlijk wil ik dat, maar een kort verslag valt niet mee wanneer je 2,5 week in Friersdale bent geweest. Maar goed, ik zal het proberen. Na een voorspoedige reis werden we maandagochtend in Upington opgehaald door Fanty met een aantal kinderen van de school; helaas waren wij er al, dus het verrassingseffect was niet zo groot, maar wel leuk om die kinderen weer te zien.

Op de missiepost kwamen we meteen al een aantal oude bekenden tegen: Maarten, Oom Koos en verschillende leerkrachten.

Het gastenhuis stond er nog net zo bij als wij het 3 jaar geleden hadden achtergelaten; dus dat is echt thuiskomen.

Nadat alle bagage (in de grote koffers zat ruim 47 kilo aan speelgoed en andere dingen voor de kinderen) binnen was gebracht, eerst maar even aan de koffie. Later op de middag kwam Ireen haar auto brengen zodat wij zelf overal naar toe konden gaan en niet steeds Dolf of iemand anders moesten vragen.



De volgende ochtend stond oom Koos Cees al op te wachten met verf en kwast; of hij het hek van de carport voor de nieuwe bus wilde schilderen.

Zelf ben ik maar eens gaan kijken in de keuken van de school. Omdat het bijna vakantie was, waren er maar weinig kinderen; de kinderen van het "koshuis" waren zelfs al de woensdag ervoor naar huis gebracht, terwijl de vakantie pas deze vrijdag zou beginnen; dit vooral om eten te besparen.

Het gaat daar toch wel een beetje anders dan hier; in de één na laatste week voor de vakantie worden alle toetsen afgenomen en

daarna komen er nog maar weinig kinderen naar school, alleen nog de laatste vrijdag om hun rapport op te halen.

Van de 600 kinderen die er op school zitten waren er die week gemiddeld een stuk of 20; dus de dames van de "kombuis" hadden het rustig, en de kinderen kwamen gewoon eten bij de keuken halen of kwamen in de keuken eten. Met de kinderen die er waren heb ik kettingen gemaakt en verder zijn we bezig geweest om de skypeverbinding in orde te krijgen met Eemnes.

Uiteindelijk lukte dat en waren we hoopvol gestemd dat het de zondag ook zou gaan lukken. Helaas was er toen alleen maar contact via de mobieltjes. Wel heb ik die zondag daar dezelfde voorbeden gebeden die er in Eemnes ook gebeden werden, dus die verbinding was er wel. Er kwamen regelmatig mensen "kuier", wat altijd weer heel gezellig was; een kopje thee erbij en je hoort alle nieuwtjes van de missiepost. Zo hoorden we ook dat de meisjes waar we 3 jaar geleden zoveel mee optrokken nu in Upington zijn; het was de bedoeling dat ze daar de laatste 2 jaren van de school zouden gaan volgen, maar aangezien de ouders geen geld hebben voor een kosthuis daar, zijn ze gestopt met school en van de 5 waar we veel contact mee hebben gehad hebben er 3 al een baby en de vierde krijgt binnenkort een baby; vaders natuurlijk niet in beeld !



Om een vracht hout voor het kosthuis te krijgen van een boer, de heer Compagnon, wilde hij dat Cees en ik eerst bij hem op de thee kwamen. Als wij er dan waren, kon Maarten een uurtje later wel komen om een

vracht hout te halen; dat hebben we dus gedaan en het was ook heel gezellig. Die man doet veel goed voor de missiepost maar wordt door de autoriteiten ook wel tegengewerkt. Hij kent Wijnand al 50 jaar !

De zondagsviering was weer een groot feest; wat kunnen die mensen toch allemaal zingen. De eerste zondag was er muzikale begeleiding van Piet op een elektronisch orgeltje en de tweede zondag was er alleen maar a capella zingen, maar dat maakt niet uit. Niemand heeft een boekje maar de lectrice van de dag roept een nummer en zegt: "Ons zing nummer 325", en iedereen begint hetzelfde lied te zingen !! Geweldig !

De eerste zondag werden aan het eind van de viering niet alleen de jarigen van de afgelopen week gezegend maar ook alle echtparen moesten naar voren komen voor een extra zegen en daarna ook nog alle alleenstaande ouders. Een mooi gebaar !

Nog een belangrijk onderdeel van ons verblijf was, dat we met Fanty, Ireen en Maarten de nieuwe schoolbus op zouden gaan halen. Deze stond in Van Rhijnsdorp, dat is ongeveer 500 km vanaf Friersdale. Voor onze komst was Fanty er al een keer voor niets heen gereden. De bus bleek toch niet klaar te zijn; nu na 2 dagen heen en weer bellen konden we het er toch op gaan wagen. We zouden die vrijdag om 11.00 uur vertrekken, maar na weer heel veel bellen werd het 17.00 uur! Om een lang verhaal kort te houden: 32 uur; 5,5 liter olie; een erg koude nacht, koekjes, broodjes en veel flesjes drinken later was de bus in Friersdale. Het hele verslag hebben we wel gemaakt maar dat is te lang voor deze nieuwsbrief.

Gelukkig kwamen de kinderen van het kosthuis de 2e zondag weer terug en hebben wij ze verwelkomd met een heerlijke maaltijd



van broodjes hamburger, broodjes hagelslag en allemaal een bakje vruchtenyoghurt.

Wij hadden van een aantal vrienden geld meegekregen om daar iets te doen voor de kinderen, en dit is iets wat ze nooit krijgen. Met de rest van het geld hebben we houdbare producten zoals rijst, pasta en blikjes vlees en groenten voor het kosthuis gekocht.

Na de maaltijd werd er snel opgeruimd en hebben we 3 rondjes BINGO gespeeld; wat was het stil, de spanning was voelbaar en dan de blijdschap om de gewonnen prijzen: allemaal gekregen sleutelhangers, kettinkjes, ringetjes, potloden, knuffeltjes etc. Geweldig, daar heb je dat gesleep met de bagage graag voor over. De dinsdagavond, wij gingen woensdag-avond door naar Kaapstad, hebben we nog eens BINGO gespeeld en aan het eind van de avond was er voor elk kind een tasje met van alles en nog wat.

15 meisjes uit het kosthuis zijn ook weer komen haken, en wilden allemaal een "kopband" maken. Die zijn niet helemaal afgekomen maar dat konden ze zelf wel doen, dus haaknaalden en wol achtergelaten en nu maar hopen dat ze er ook verder mee gaan.

Op de school heb ik nog een ochtend met een klas graad 10, (waarvan de leerkracht naar de dokter was) van 55 leerlingen !! een gebeds-snoer, een soort rozenkrans, gemaakt. Ik had kilo's kralen meegenomen en dan zoek je daar 10 bijzondere (grotere) kralen uit en die rijg je aan een ketting met daartussen 10 kleine kraaltjes. Elke grote kraal staat voor iets waar jij voor zou willen bidden.

Heel leuk om te zien hoe serieus daar mee om werd gegaan. En dan zie je ze dus de volgende dagen allemaal met hun ketting om lopen en dan komen ze naar je toe en zeggen: "Antie Loes, (zo word ik daar genoemd) deze kraal is voor jou en alle weldoenders in Holland"!

U begrijpt, dit is maar een kort verslag van alle ervaringen daar in het verre Friersdale. Doordat wij er nu samen al voor de 3e keer waren (Cees was er al 1 x eerder met zijn moeder) leer je al zoveel mensen kennen en wordt het ook steeds moeilijker om afscheid te nemen.

Maar wie weet, kunnen we nog een keer terug